

## BORIS EN BINTI OP HET VOETPAD

Boris en Binti lopen op het voetpad. Ze lopen hand in hand.  
Is dat leuk? Ja, dat is leuk. Leuk leuk leuk, zingt Binti.  
Maar dan staan Boris en Binti stil. Op het voetpad ligt een grote vuilniszak.  
Hij ligt in de weg. Boris en Binti kunnen niet verder.  
Op de straat rijdt een auto voorbij.  
Nee, van het voetpad stappen mag niet, dat is gevaarlijk!

Wat doet Binti?  
Stom ! zegt Binti. Ze geeft de vuilniszak een schop.

Wat doet Boris?  
Stom! zegt Boris. Hij geeft de vuilniszak een schop.

Daar staan Boris en Binti op het voetpad. Ze kijken sip.  
Want ze kunnen niet verder.  
Brrrrr Brrrr ... wat is dat? Het is de vuilniswagen.  
Hij stopt. Hoppa! De vuilnisman springt van de wagen.  
Hij pakt de vuilniszak vast. Whoe! De zak vliegt door de lucht.  
Hij landt achter in de vuilniswagen. Boris en Binti kijken met grote ogen.  
Wat is de vuilnisman groot en sterk. Dan is de vuilniswagen weg.  
Het voetpad is weer vrij. Als ik groot ben, word ik ook vuilnisman, zegt Boris.  
Ik ben nu al heel groot.  
Ik ben ook al heel groot! zegt Binti.  
Niet waar! zegt Boris. Kijk maar. Hij gaat voor Binti staan.  
Mijn neus komt boven jouw neus. Ik ben groter.  
Je bent toch mijn vriend niet meer, zegt Binti.  
Nee, dat vindt Boris niet leuk. Hij zakt door zijn knieën.  
Hij wordt een beetje kleiner. Nu zijn we even groot, zegt hij.  
Nu ben ik weer je dikke vriend.  
Ja, zegt Binti.  
Ze neemt Boris zijn hand. Boris en Binti lopen verder op het voetpad.  
Hand in hand. Leuk leuk leuk, zingt Boris.

