

BORIS RUIMT OP

Boris en Beer gaan opruimen.
Eerst gooit Boris zijn rode bal in de doos. In welke doos?
Gewoon, in een doos van de supermarkt.
De bal rolt naar de hoek van de doos.
Dan legt Boris zijn papier en zijn kleurpotloodjes in de doos.
Het rode, het groene, het blauwe potlood. Eén twee drie.
Het gele en het zwarte potlood. Vier vijf. Bravo Boris, je kunt al tellen!
Is er nog plaats voor de brandweerauto? Ja, ja! zegt Beer.
Boris zet de brandweerauto naast de kleurpotloden.
Klaar toeteraar! zegt Beer. Boris doet de doos toe.
Wil jij bovenop? Ja, dat wil Beer wel.
Boris zet Beer boven op de doos.
Maar wat nu? Zusje komt aangekropen.
Zusje steekt haar handjes uit en pakt Beer.
Niet doen, zegt Boris. Beer is van mij!
Boris trekt aan één berenpoot. Zusje trekt aan de andere berenpoot.
Aiai! roept Beer. Wahwah! roept zusje.
Daar komt mama. Wat nu? zegt mama.
Vechten om Beer, dat is stout. Geef Beer maar hier!
Mama zet Beer boven op de grote kast.

Wat doet Boris?

Boris is boos. Hij neemt de doos en kruipt achter de zetel.
Uit de doos haalt hij een blad papier. En het zwarte kleurpotlood.
Hij zet een lelijke zwarte krabbel op het blad.
Dan gooit hij het blad over de zetel.
Kijk, Mama, zegt hij. Een vieze vieze tekening voor jou. Want ik ben boos.
Mama lacht. Ze neemt de tekening. Toch zie ik je graag, zegt mama.
Ook al ben je boos. En ze geeft Boris een zoen.
Dan is Boris weer blij. Hij gaat een mooie tekening maken.
Een tekening van Beer. Een tekening voor zusje.

