

# Boris en Binti verkleden zich



Boris is blij.  
Want Binti komt spelen.  
En mama heeft een verrassing!



Kijk, een zak met oude kleren.  
Om mee te spelen, zegt mama.  
Voor ons? vraagt Boris.  
Voor jullie! zegt mama.



Tring, dat is de deurbel.  
Daar is Binti al.  
Kom Binti, zegt Boris,  
we gaan ons verkleden!



En mijn popje? vraagt Binti.  
Zet die maar bij Beer, zegt Boris.  
Binti zet popje bij Beer op de tafel.



Boris haalt alle kleren uit de zak.  
Een nachtkleed van mama,  
een broek van papa,  
een hoed met bloemen,  
een hemd met knopen.



Boris verkleedt zich eerst.  
Hij trekt de broek tot onder zijn armen  
en hij zet de hoed op zijn hoofd.  
Maar de hoed is veel te groot.  
Ik zie niets meer! zegt Boris.  
Er zit een hoed op mijn neus.



Binti trekt het nachtkleed aan.  
Het is wit en heel lang.  
De knopen zijn toe.  
Binti zit helemaal  
in het witte nachtkleed verstopt.



Wat doet Binti?  
Binti kruipt achter de zetel.  
Help, een spook! roept ze.



Waar? Waar? zegt Boris.  
Hij zet zijn hoed af.  
Het witte nachtkleed springt achter de zetel  
vandaan en zwaait met zijn armen.  
Boris schrikt.  
Help, een spook!



Dan doet Bsinti de knopen los  
en trekt het kleed over haar hoofd.  
Gelukkig!  
Het is Binti maar.