

Boris kijkt naar buiten



Boris kijkt door het raam naar buiten.
Wat ziet Boris?
Een plastic tas vliegt voorbij.
Hoe kan dat?
Het is de wind die waait.



De wind neemt de plastic tas mee.
Omlaag en omhoog.
Dan blijft de tas hangen
in de takken van een boom.



Boris duwt zijn neus tegen het raam.
Onder de boom ligt een hond.
Hij slaapt met zijn kop tussen zijn poten.
Boris tikt op het raam.
Pas op hond!
Of er valt een tak op je kop!



Maar de hond hoort Boris niet.
De hond slaapt.
Wat doet Boris?



Boris gaat naar de voordeur.
Hij opent het klepje van de brievenbus
en roept: Pas op, hond!
Boris roept heel hard, harder dan de wind.



De hond wordt wakker.
Woef, wie roept mij daar?
Dat wil de hond graag weten.



Hij loopt naar de voordeur.
Hij snuffelt aan het klepje van de brievenbus.
Boris steekt zijn vingers door de brievenbus.
Wat doet de hond?



De hond likt aan de vingers van Boris.
Boris trekt snel zijn vingers terug.
De hond heeft een natte tong.
Is het een gevaarlijke hond?



Dat weet Boris niet.
Staat de hond er nog?
Boris kijkt door de brievenbus.
De hond staat er nog.



En dan hoort Boris
KRAK KRAK KRAK.
Er valt een tak van de boom.
Zie je wel, zegt Boris.
Bijna een tak op je kop!