

BORIS AAN HET WERK

Boris is de baas van het kantoor. Beer is niet de baas.
Nee, Beer moet luisteren naar de baas.
Kom Beer, wij hebben veel werk, zegt Boris.
Hij zet Beer in de hoge stoel van zusje. Eerst zit Beer te laag.
Daarom krijgt hij nog een kussen van Boris.
Zo, zegt Boris, nu zit je goed. Nu moet je telefoneren, Beer.
Je moet telefoneren voor het werk.
Boris neemt de gsm uit de zak van de jas van papa en geeft hem aan Beer.
De gsm is groot. En Beer is maar klein. Telefoneren is moeilijk.
Hallo hallo, blablabla, zegt Beer.
Dan valt de gsm op de grond. Want Beer is maar klein. En de gsm is groot.
Boris legt de gsm van papa op de tafel.
Nu ga ik een brief schrijven, zegt Boris tegen Beer. En jij moet stil zijn.
Boris heeft een potlood en een blad papier.
Boris schrijft krulletjes op het blad. Het is moeilijk.
Boris zwaait met zijn voetjes. Zo moeilijk is het. Het blad is bijna vol.
Beer is stil. Maar dan is er lawaai in het kantoor van Boris.
Het is de gsm van papa. Tring, tring, zegt hij. Tring, tring.

Wat doet Boris?

Boris neemt de telefoon en houdt hem tegen zijn oor.
Hallo, zegt hij.
Dag, zegt een mevrouw.
Dag, zegt Boris.
Heb je mij gebeld? vraagt de mevrouw.
Nee, zegt Boris. Dat was Beer.
Hij legt de telefoon weer op de tafel. Dan neemt hij het blad en vouwt het toe.
De brief is klaar, zegt hij tegen Beer. Nu gaan we spelen.
En Beer mag weer uit de hoge stoel.

