

# Boris durft alles



Boris en Binti spelen in het park.  
Er staat een klimboom.  
De takken komen laag bij de grond.



Ik klim helemaal naar boven, zegt Boris.  
Hij springt op de eerste tak.  
Kom je ook?  
Nee, zegt Binti.  
Ik durf niet!  
Boris springt op de tweede tak.  
Ik wel! Ik durf alles! roept hij.



Bravo! roept Binti.  
Boris klimt tot boven in de boom.  
Kun je ver zien, Boris?  
Ik kan heel ver zien, zegt hij.  
Wat zie je dan? vraagt Binti.



Dat vertel ik niet! zegt Boris.  
Boris klimt terug naar beneden.  
Ik durf alles, zegt Boris nog een keer.  
Hij gaat zitten in het gras.



Alles? vraagt Binti.  
Wat durf je dan nog?  
Boris denkt na.  
Dan ziet hij een lieveheersbeestje.



Wat doet Boris?  
Hij laat het lieveheersbeestje  
op zijn vinger kruipen.  
Ik durf een lieveheersbeestje opeten, zegt hij.  
Nee, zegt Binti. Dat doe je toch niet!  
Arm lieveheersbeestje.



Boris brengt het lieveheersbeestje  
naar zijn mond.  
Hij opent zijn mond.  
Hij kijkt naar het lieveheersbeestje.  
Het heeft twee sprietjes op zijn kop.  
Zijn pootjes staan krom.



Ik ben niet lekker!  
piept het lieveheersbeestje bang.  
Heb je dat gehoord, Binti?  
Nee, Binti heeft het niet gehoord.



Je eet me toch niet op, Boris!  
piept het lieveheersbeestje.

Nee, gelukkig.

Boris eet het beestje niet op.  
Hij zet het lieveheersbeestje terug in het gras.  
Het slaat zijn vleugeltjes uit en vliegt weg.



Ik durf toch alles, zegt Boris.  
Maar Binti is al weg.  
Ze loopt het lieveheersbeestje achterna.