

# Boris en de duif



Boris zit thuis.  
Het raam staat open.  
Het zonnetje schijnt.  
Een auto rijdt voorbij.



Boris heeft veel werk.  
Hij maakt een toren  
zo hoog als de tafel.



Boris kijkt niet uit het raam.  
Hij ziet niet wat de vogel doet.  
De vogel zit op de rand van het raam.  
Het is een duif.



Hij ziet broodkruimeltjes liggen  
onder de tafel.  
Lekker, denkt de duif.  
En hij springt door het raam  
naar binnen.



Boris schrikt.  
Mama!  
Er zit een grote vogel onder de tafel.  
Maar mama hoort hem niet.  
Mama is in de andere kamer.



Wat doet Boris?  
Boris kruipt achter de zetel.  
Hij kijkt naar de duif.



De duif is zo groot.  
Hij is grijs en heeft een groene nek.  
Het is een mooie duif.  
Dag duif, zegt Boris.



Dag Boris, zegt de duif.  
En de duif pikt  
de broodkruimeltjes van de grond.  
Eén, twee, drie, vier broodkruimeltjes.  
Dan zijn de broodkruimeltjes op.



Wacht! zeg Boris.  
Hij haalt een boterham uit de kast.  
Hij legt de boterham onder de tafel.



De duif neemt de boterham in zijn bek.  
Dan vliegt hij weg.  
Dag duif!