

Binti op de maan



Binti, Binti! Slaap je nog niet?
Nee ... ik heb het koud.
Brr brr, zegt popje.
En popje heeft het ook koud.
Binti trekt de deken omhoog.



Zo, nu ligt popje lekker warm,
naast Binti in bed.
Door het raam ziet Binti de nacht.
Ze ziet de wolken en de maan.



Dat is de maan, zegt Binti tegen popje.
Er zijn geen kinderen op de maan.
Er zijn alleen maar stenen.
Dan vallen de ogen van Binti toe.
Binti slaapt.



Ze slaapt en droomt:
ze staat op de maan.
In haar pyjama,
met blote voeten op de stenen.
De maan is helemaal leeg ...
maar ... kijk daar!



Een berg met een vlag.
De vlag is rood,
en wappert in de wind.



Popje waar ben je? roept Binti.
Dan ziet ze popje.
Popje ligt op de berg, onder de vlag.
Popje weent.
Want popje is bang op de maan.



Wat doet Binti?
Ze loopt de berg op.
Met blote voeten op de stenen.
Ik kom! roept ze naar popje.
De berg is hoog.



Maar dan is Binti bij popje.
Binti raapt popje op.
Samen kunnen ze heel ver zien.



De maan is reuzegroot.
De vlag wappert.
Er is veel wind op de maan.
En het is koud.
Brr brr, zegt popje.
En dan ligt Binti weer in bed.
Popje ligt naast haar.



Brr brr, zegt popje.
Binti trekt de deken omhoog.
Zo, nu ligt popje weer lekker warm.
Door het raam ziet Binti de nacht.
Ze ziet de wolken.
Maar de maan is weg.