

## BINTI EN DE MIJNHEER BANAAN

Binti zit aan de keukentafel.  
Ze heeft haar pyjama aan, en ook haar pantoffels.  
Het is nog vroeg. Reuzevroeg. De maan staat nog aan de hemel.  
Het regent buiten. Binti zuigt op haar duim, want Binti heeft honger.  
Reuzehonger. Op de keukentafel ligt een banaan. Binti ruikt aan de banaan.  
Ruikt de banaan lekker, Binti? Gewoon, ze ruikt naar banaan.  
Binti likt aan de banaan. Dan opent Binti haar mond.  
Nee nee, Binti, bijten mag niet. Je moet wachten op mama. En mama slaapt nog.

Wat doet Binti?

Binti denkt na. Ik weet het! Binti rent naar de kast.  
Ze neemt twee kleur stiften uit de lade: de zwarte en de rode.  
Ze houdt de banaan in één hand, en de zwarte kleurstift in de andere.  
Ze tekent twee ogen op de banaan. Dan neemt Binti de rode kleurstift.  
Ze tekent een neus op de banaan.  
En ook nog een mond. Is dat moeilijk? Nee, dat is niet moeilijk.  
Binti kan mooi tekenen. Klaar! Het is een banaan met een boos gezicht.  
Binti zet hem op de keukenstoel. Hij wiebelt eerst nog, maar dan zit hij stil.  
Dag mijnheer de boze banaan, zegt Binti.  
Daarna gaat Binti naar de slaapkamer van mama. Ze klopt op de deur.  
Mama! roept ze. Wakker worden! Mijnheer Banaan zit in de keuken.  
Mama komt naar de keuken.  
Kijk, zegt Binti, ze neemt de Banaan en toont hem aan mama.  
Mijnheer Banaan is boos. Zal ik hem opeten?  
Mama lacht. Dat is goed Binti, zegt ze.  
Eet jij mijnheer Banaan maar lekker op.  
Binti pelt de banaan en eet hem lekker op.

